

NATURA 2020

De dorpen Schoorl en Groet

En hun cultuur erfgoed

Die danken hun bestaan

Aan vele pijnlijke kromme ruggen

Oudere inwoners zijn ontdaan

Het waren hun vaders nog,

Die met de hand,

Schermbossen plantten

In puur zand

Hun getuigenis leeft in ons voort

Het lijkt of men die niet meer hoort

En wat zo noest werd aangeplant

Moet het wijken van hogerhand?

Henriëtte Henskens

Wat is geluk?

Henriëtte Henskens (hierop de foto met pikkende merel op haar hoed van fotograaf Henk Warnaar. Een medewerker van Natura 2000 noemde haar ooit 'het natuurvrouwtje uit Schoorl'. Henriëtte reageert met haar nieuwe gedicht op de recente column 'Geluk' in deze krant van Giselle Ecury met het volgende gedicht:



Wat is geluk?

er is veel over geschreven

toen zag ik die mensen uit Amsterdam

bij het witte kerkje bleven zij staan

achterop de fiets hun kleine uk

geluk is ook:

de kerkklok elf maal horen slaan

Kleuren

Het rood van de bosmier, ooit een beschermd dier.
ook rood zijn de ronde ogen van de libel,
geelgroen het lijfje,
maar helderblauw is de keizerlibel.
De bloem van het bijenplantje brunel
is paars,
oranjerood die van het havikskruid.
Hoe zien de vleugels van de eikenpage eruit?
Bruin en wit de wilde liguster.
Groen zijn de naalden van de contorta,
Een wonderschone den
en zonnend op een stronk de zandhagedis.
Ik geloof dat dit bos vandaag het mooiste is!

Beleid: omvormen naar grijs duin.