

## **Inleiding**

De overbuurman van natuurdichteres Henriëtte Henskens George Vleeming is sterrenkundige. Hij geeft lezingen over de sterren. Aan hem draag ik dit vers op. Hij leende me een mooi groot boek over het heelal van de beroemde Stephen Hawking met prachtige afbeeldingen.

### **Zwarte ster**

**mei 2024**

ik zie een ster aan de hemel staan  
een ster heeft geen keus  
zij brandt maar en brandt  
het lijkt eeuwig te duren  
hoe is het haar vergaan?  
ze kan het niet sturen

uiteindelijk is ze op  
eerst wordt ze groter,  
reuzegroot en rood  
opgebrand stort ze ineen,  
wit of zwart  
waar gaat het heen  
dat is juist zo apart.  
zo'n gat in het heelal

we kunnen haar niet meer zien  
maar heel misschien  
ondanks het onmetelijke gewicht  
geeft ze van binnen nog licht

Henriëtte Henskens

