

Hier zie je boswachter Frans (Erinkveld) een Successory vertellen. Dat was vorige zomer. Ik voelde mij al enigszins unheimisch hier in dit kaalgevreten landschap waar ooit, voor de brand, oude heidestruiken stonden met her en der een vliegden.

Ik verlangde naar de beschutting van het oude bos, of de oeroude heide vol leven.

Frans vertelde hier op dit fotomoment een lang verhaal over de voorzichtig opnieuw opkomende heide. Het succes van de begrazing met de Wagyu-runderen en dat de natuur verder zelf haar werk wel zou doen.

Nu is dit landschap toch weer niet goed, moet ook dit gebied grondig op de schop, worden afgeplagd. En al die bejubelde jong opkomende heide met of zonder leven, wordt met hard rijdende, dwars door de bermen scheurende kiepwagens naar het Harger parkeerterrein vervoerd en als stikstofrijk milieuafval aldaar voorlopig gedumpt.

Stuivend dood zand, dat is wat SBB op dít moment wil, men noemt het Dynamisch Natuurherstel en onze zelfde boswachter Frans vertelt nu weer een heel ánder succesverhaal.....