

BRIEF VAN DE DAG LAAT SCHOORL TOCH MET RUST



Hardlopen in Schoorl.

Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met aandacht en instemming heb ik de berichtgeving van Caspar Janssen over de stuivende duinen in Schoorl gelezen (Ten eerste, 22 december).

Ik woon in Alkmaar en één of twee keer per week stap ik op de fiets en rijd dan door deze prachtige bossen richting strand om een fikse strandwandeling te maken. De Schoorlse

duinbossen moeten intact blijven en geen speelobject worden voor een paar mensen die zo nodig stuivende duinen willen creëren. Waar is die dwangmatigheid voor nodig? Laat die tekenafeltheoretietjes toch achterwege.

Ruim vijf jaar geleden ging een deel van dit bos in vlammen op en reageerde men zeer onge-

rust over de teloorgang van de toch al zo fragiele flora en fauna in dit verwoeste gebied, en terecht. En dan wil men nu, wilens en wetens, een stuk bos offeren voor een paar dode zandheuveltjes? Het moet niet gekker worden. De Schoorlse duinbossen zijn uniek en velen genieten ervan. Laat het s.v.p. zo!
J.W. Nieuwpoort, Alkmaar